

Word vrijwilliger bij het nieuw begeleid wooninitiatief voor jongeren in “De Pastorie”

Veurstraat 1, Rotterdam-Noord



We zoeken per oktober 2018:

- **Vrijwilligers woonbegeleiding:**
zij ondersteunen de beroepskrachten bij alle voorkomende taken in huis
- **Chaffeurs:**
zij brengen en halen de jongens naar en van hun dagbesteding of groepsuitjes
- **Klusers:**
zij helpen de jongens bij kleine huishoudelijke klussen
- **Tuinvrijwilligers:**
zij zorgen samen met de jongens voor de tuin
- **Kookvrijwilligers:**
zij bereiden samen met de jongens de warme maaltijden.

Begeleid wonen in De Pastorie

De Pastorie is onderdeel van de H. Familiekerk, die momenteel wordt omgebouwd tot Kinderzorgcentrum voor het chronisch zieke kind: (<http://www.defamiliekerk.nl/>)

De Pastorie biedt aan 11 jongens met een verstandelijke beperking, in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, woonruimte en begeleiding. Naar verwachting zal De Pastorie haar deuren per 1 november 2018 openen. Vanaf 1 oktober zal het nieuw op te richten team van professionals en vrijwilligers betrokken worden bij de opzet en inrichting van De Pastorie.

Om dit project goed te laten verlopen zijn we op zoek naar zo'n 40 enthousiaste vrijwilligers, die samen met een aantal beroepskrachten dit bijzondere huis draaiend gaan houden.

Vrijwilligers bieden we:

- ondersteuning en scholing door een professioneel team
- een mooie werkomgeving in een gezellig woonhuis
- een leuk ondernemend team
- waardering en echt betekenisvol vrijwilligerswerk
- 2 teamuitjes per jaar

Voor meer informatie : <https://www.mkdvcitykids.nl/>

HEB JE INTERESSE? REAGEER DAN GRAAG VIA:

vrijwilligers@mkdvcitykids.nl



VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL